

Speeltuin de Wockl fleurt enorm op dankzij de bewoners.

Speeltuin de Wockl wordt al jaren bezocht door veel omwonende kinderen en ouders.

Ondanks het feit dat de speeltuin goed loopt vonden bewoners het uiterlijk wel wat saai. Mevrouw M. van der Meijer uit IJsselmonde vond dat ook en diende daarom een voorstel in om de speeltuin op te fleuren. Dit werd gehonoreerd en is met verve door Esther Pieterse van Pimp je wijk als project opgepakt. Er werd gekozen voor het aankleden van de speeltuin met uit houd gezaagde figuren, variërend van pannenkoeken bakker tot meisje met bloemen en kinderen met skippie ballen.

Om op te starten met ideeën werden er eerst kleurplaten gemaakt door de deelnemende kinderen en bewoners. Na deze eerste ontwerpfase zijn we met alle deelnemers samen gekomen om te beoordelen welke ontwerpen uitgevoerd zouden gaan worden op houten panelen. Alle ontwerpen zijn gemaakt door een buurtbewoner die zich ook inzet voor Pamijer. Het uitzagen van de houten figuren was een enorme klus, maar gelukkig hebben we hulp gekregen van de vrijwilligers van Pamijer, die hiervoor een paar keer naar Schiedam zijn gekomen. Uiteindelijk zijn er 22 houten figuren gemaakt die aan beide zijde beschilderd werden. Dat gebeurde niet alleen in het wijkcentrum maar ook in de bibliotheek. Vooral vanuit de bibliotheek werd er door veel personen enthousiast gereageerd op de houten figuren, die tijdelijk in de etalage uitgestald waren. In totaal hebben 45 kinderen en volwassenen mee gewerkt aan het beschilderen en afwerken. Mooi meegenomen is dat veel volwassenen buurtbewoners elkaar beter hebben leren kennen. Het project Wockl was leuk prettig maar ook intensief want door het vele handwerk waren er maar liefst 14 bijeenkomsten nodig om alles presentabel te maken. Alle figuren zijn nu gedemonteerd op de hekwerken bij de Wockl en het ziet er fantastische uit. Op 17 november was de feestelijke afsluiting ter plekke met hapje en drankje. De presentatie, die rond 15.00 uur zou starten viel een beetje in het water omdat de omwonenden te laat kwamen. Daarna werd het toch nog gezellig en kon iedereen nog even napraten onder het genot van een hapje en een drankje.